

# Verksamhetsberättelse för Blanka Skeppslag verksamhetsåret 2016

**Medlemmar:** Skeppslaget har under året haft 22 betalande medlemmar

I **styrelsen** har ingått

Ordförande Theo Fick

Sekreterare Gustav Frost

Kassör Therese Mauritz

Båtansvarig Erik Fischer

Ledamöter Eiler Danielsson, Monica Hansson, Uno Ljungdahl, Mats Hedberg

Adjungerad Marit Holgersson, Stockholms Medeltidsmuseum

Revisor Alf Justrell

Valberedning Elisa Hedberg

Protokollförda **styrelsemöten** har inte förekommit, alla beslut har tagits vid arbetsmöten och seglatser eller i telefonkontakter (då mest mellan ordföranden och båtansvarige).

**Årsmötet** avhölls 21 februari i Kronprinsessan Victorias röksalong på Sjöhistoriska museet med åtta deltagare. Vi visade vårt bildspel, som väckte många förbipasserandes intresse.

**Verksamheten** började med de sedvanliga arbetsdagarna på Stockholms medeltidsmuseum tredje lördagen i januari, februari och mars, då vi sett över det gamla seglet, sytt färdigt det nya (vilket krävde två extra arbetsdagar i mars) och berättat mycket för intresserade museibesökare, som också fått prova på att sy (särskilt uppskattat av barn).

Erik har under våren smitt fyra nya krampor till aktern samt snickrat tärsar till skot och hals. Den gamla barlasten, 1 ton stora och tunga järntackor, byttes av Uno och Erik i mars ut mot 150 st lättare järntackor.

Blanka iordningställdes, efter vinterförvaringen på Färingsö, 23-24 april och sjösattes 2 maj, barlastades och utrustades 6 - 7 maj samt seglades in till sommarhamnen vid Skeppsholmen 13 maj.

- 21 maj deltog Blanka och sju av skeppslagets medlemmar i Medeltidsmuseets stora 30-årskalas. Nattvakt ombord: Theo, som med Uno, Eiler och Erik nästa dag återförde Blanka till Skeppsholmen.

- 31 maj medverkade Erik, Uno, Eiler och Theo med repslagning vid aktivitetsdag i en skola i Tullinge

- 4 juni - 6 juni fick Blanka disponeras av fem gästande gästar under ledning av Erik Imamura från Helga Holm, som inte fått ihop tillräckligt många för en planerad segling med Helga.

*Ur loggboken:* ” Resan gick först för maskin till Vaxholm där vi bunkrade bensen, vatten och glass. Därefter ut på Saxarfjärden där vi satte segel. Första natthamnen blev Gällnös sydsida. På söndagen tog vi sovmorgon och fortsatte sen ut på Kanholmsfjärden, mestadels för (revat) segel. Sen blev det en härlig slör och läns i full fart, utan rev, förbi hela Kanholmsfjärden ner till trakterna av Björnö där vi ankrade upp tidigt på eftermiddagen. Igår startade vi ganska tidigt, gick för motor den skyddade leden via Skenoraströmmen och Kolström till Baggensfjärden och sen vidare till Stockholm.”(2016.06.06, E. I)

*Ur brev 6/6 :*”En glädje att komma ombord på en så välskött pärla som Blanka. En superfin segling”

-12 juni gjorde Therese, Bengt, Ingerd och Erik en dagssegling till Fjäderholmarna

- 29 juni – 3 juli skedde sommarens ”stora resa”. Den blev på grund av diverse hälsoskäl kortare och mindre bemannad än tidigare, men Erik och Uno hade en fin seglats i Stockholms skärgård. Storön norr om Vaxholm, Storskäret, Vånskär och Klockholmen vid Bullandö angjordes.

- 20 augusti gjorde Erik, Sten, Per M och Sven S en dagstur till Fjäderholmarna.

- 3 oktober - 4 oktober seglades Blanka till vinterhamnen på Färingsö av Erik, Sten, Uno och Theo. Övernattning på Skansholmen.

- 16 oktober togs Blanka upp på land, drogs hem till Erik med hjälp av Jonas A Wiggeby och täcktes över av Uno, Sten och Erik med hjälp av goda grannarna Martin och Per.

Under hösten kom besked från Skeppsholmsgården, som fått minskat kajutrymme, att man inte längre har plats för Blanka. Styrelsen har sedan dess undersökt tänkbara alternativ, funnit två tänkbara – men det är ännu inte klart.

Stockholm i februari 2017

Styrelsen i Blanka Skeppslag